

Arjen van 't Slot

1. Vertel iets over jezelf wat je collega's bij de SZO nog niet weten.

Ik denk dat er weinig geheimen zijn en dat ik naast het fluiten (als ik weer eens wedstrijdfit geraak) en het vlaggen voor de club, waar ik overigens nu mee ben gestopt en het rapporteren, graag op de racefiets zit en elk jaar wel een bergcyclo rij. Een bergcyclo kun je vergelijken met een zware bergetappe in de Tour de France bijvoorbeeld de Marmotte daar rij je een ronde met tijdregistratie over de Col du Glandon, Col du Telegraphe, Col du Galibier en de finish na 175 km op de top van de Alp d'Huez. Onderweg heb je vaak teleurstellingen (dat het niet loopt zoals je hoopt, dat je een mooi groepje mist, een lekke band of mechanische pech hebt), je zult daar mee moeten omgaan, net zoals in een voetbalwedstrijd die lastig en moeilijk is met veel weerstandsmomenten.

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechters?

Ik was wedstrijdsecretaris bij de VV Hulshorst, op een vrijdagavond kreeg ik een late afmelding van een scheidsrechter/spelleider die de F-pupillen zou fluiten, die plek kreeg ik niet meer ingevuld, een toenmalige ploeggenoot floot die ochtend de andere geplande wedstrijd en zei tegen me waarom fluit je zelf niet? Daarna stond ik wekelijks op het veld, totdat er geen scheidsrechter was voor het team waar ik in voetbalde, wedstrijdsecretaris senioren zei ik heb niemand wil jij fluiten? Voorzitter zei dat gebeurt niet, secretaris zei ik en de voorzitter gaan zo naar de uitwedstrijd van het eerste en jij kan dat, je eigen elftal fluiten, wedstrijd verliep goed en niet veel later zat ik op de BOS-cursus (waar ik o.a. onze huidige voorzitter Eddy leerde kennen).

3. Als je één spelregel mocht veranderen, welke zou dat zijn? Buitenspel is cliché.

Hoe cliché het ook is, is buitenspel toch wel één van die regels vooral op een lager niveau worden veel scheidsrechters in de mailing genomen en de handsbal regel is ook wel een regel die ik graag veranderd of begrijpelijker zou zien worden voor veel spelers/begeleiding/publiek.

4. Iedereen heeft wel een routine voor de wedstrijd. Wat is de jouwe?

Ook al moet ik naar een wedstrijd van reserveteams maakte ik geen verschil met bv een standaardteam, op tijd aanwezig (wetende dat het ontvangst veel minder is), netjes gekleed (eerste indruk), meestal een goede warming-up, eerste indruk bij de spelers.

5. Je mag drie personen (mogen ook historische figuren zijn) uitnodigen voor een diner bij jou thuis. Wie nodig je uit? En waarom? Lastig

Ben niet het type om in gesprek te gaan met bekende sporters of artiesten.

Dus het worden drie trainingsgenoten onze leraar Nederlands of was het Nederlands leraar Wim Weuring, zijn grote vriend Ivor erbij en pion afsnijder William, zal vast leuk worden haha.

Welk lid nomineer je om als volgende deze vragen te beantwoorden? Ik nomineer **Jakob Snijders**