

Jarno Schoonhoven

1. Vertel iets over jezelf wat je collega's bij de SZO nog niet weten.

Zoals sommigen van jullie wel weten ben ik in het dagelijks leven werkzaam als Buitengewoon Opsporingsambtenaar bij een gemeente. Ik heb zelf ook nog een aantal keren in de afgelopen zomervakanties meegedaan aan de Nijmeegse vierdaagse. Deze heb ik nu in totaal zeven keer gelopen. Hierbij moet wel vermeld worden dat ik het wandelen niks aan vond, maar de feestjes erom heen waren echt mijn ding. Vanaf mijn 6^e tot aan mijn 20^e heb ik bij VSCO'61 gevoetbald. Dit heb ik altijd met plezier gedaan. Ik heb mijn eerste jaar bij de senioren nog bij de selectie behoord, maar na dat jaar ben ik gestopt en mij gaan richten op het fluiten.

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechters?

Mijn vader Jaco (die kennen jullie vast nog wel) was scheidsrechter voor de KNVB. Ik mocht een paar keer per jaar mee met mijn vader naar een wedstrijd. Dit vond ik altijd zo leuk en zo interessant, want het was heel iets anders dan voetballer. Het sprak mij erg aan en daarom ben ik zelf op mijn twaalfde begonnen met het fluiten van de F'jes bij VSCO'61. Hier ben ik nu acht jaar verenigingsscheidsrechter geweest. Voor mij werd een ding al snel duidelijk, dat ik ook scheidsrechter bij de KNVB zou willen worden. Hier ben ik dan vorig jaar na de winterstop ook mee begonnen met het fluiten voor de KNVB, en zo heb ik aan het einde van het jaar mijn SOIII behaald.

3. Als je één spelregel mocht veranderen, welke zou dat zijn? Buitenspel is cliché.

Ik laat dit doen door de mensen die er verstand van hebben, ik voer het alleen maar uit. 😊

4. Iedereen heeft wel een routine voor de wedstrijd. Wat is de jouwe?

Ik zou het geen routine willen noemen, misschien meer een autistisch trekje voor 😊 mijzelf. Ik zorg ervoor dat mijn tas op vrijdagavond altijd al ingepakt wordt zodat ik dat niet meer op zaterdag hoeft te doen. Als het zaterdag is ga ik altijd tegen 11:30 uur naar VSCO'61. Hier ga ik altijd mijn lunch nuttigen met twee bolletjes ham en een kopje eigengemaakte soep door het kantinepersoneel. Hierdoor kom ik toch nog even op de club en kan ik voordat ik ga soms toch nog een potje voetbal zien. Ik zorg ervoor dat ik altijd een uur en een kwartier van te voren aanwezig ben, ongeacht niveau, club of reistijd. Elke wedstrijd verdient dezelfde behandeling, vind ik.

5. Je mag drie personen (mogen ook historische figuren zijn) uitnodigen voor een diner bij jou thuis. Wie nodig je uit? En waarom?

- Mark van de Brug, zodat wij weer goed kunnen grappen en grollen over alles.
- Siem de Jager. Kunnen wij weer goed de wedstrijden nabespreken waar weer veel van valt te leren om zo weer door te kunnen groeien in bepaalde aandachtspunten.
- Frans Rigterink, natuurlijk Frans als mede Feyenoorder en ik denk dat wij alle vier met Mark en Siem meegerekend allemaal wel een Hertog Jannetje lusten. 😊

Welk lid nomineer je om als volgende deze vragen te beantwoorden? Ik nomineer: **Mark van de Brug**